



C. DOLCI

F&P.GROEN.VENLO

MOEDER VAN SMARTEN,  
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN  
BID VOOR ONS

JESUS † MARIA † JOSEPH † WILLIBRORDUS



Ter vrome en dankbare herinnering aan  
de Zeereerwaarde Heer

**Henricus Josephus Hubertus Zitzen**  
Pastoor te Obbicht.

Geboren te Rimburg 15 Juni 1901. Priester gewijd te Roermond 2 April 1927. Kapelaan te Schaesberg 1927-'34. Kapelaan te Brunssum 1934-'41. Pastoor te Holset 1941-'45. Vanaf 1945 Pastoor te Obbicht. Overleden in 't ziekenhuis te Sittard, voorzien van de H. Sacramenten, op 19 Juni 1953, de Octaafdag van het Feest van het H. Hart.

Verslagen staan zijn familie, parochianen en vele vrienden rondom dit graf. In enkele dagen is deze sterke reus geveld in de bloei van zijn jaren door een verraderlijke ziekte. Hoelang en hoeveel had hij nog kunnen arbeiden voor zijn geliefde Obbicht en zijn dierbaar Bisdom. Maar berustend buigen we allen het hoofd voor Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit, dat hem zo plotseling uit ons midden heeft weggenomen en hem heeft opgenomen in „het eindeloze leven, bij God en de engelen bekend, en zaligen alleen gegeven”. (*Vondel.*)

Met energieke wil, degelijke plichtsbetrachting en een groot geloof heeft hij ruim 26 jaren in de wijngaard des Heren gewerkt als een ware getuige van

Christus. Dit is de rechte gave lijn in z'n hele Pries-terleven, dit is het bemoedigende voorbeeld, dat hij allen heeft gegeven, dit maakte z'n goedheid, z'n gediensstigheden, z'n vriendschap zo echt en onvergetelijk. Zo heeft vooral Obbicht Pastoor Zitzen ervaren en alle parochianen hebben de Hemel vurig gesmeekt om hun goede Pastoor te mogen behouden. Dierbare parochianen en vrienden, de dood spaart ook de jeugd en de mens in de kracht van z'n leven niet. Weest daarom altijd bereid. Ik vraag U: bidt veel voor mij en ik zal in de Hemel uw voor- spreker zijn.

Dierbare broer, zusters en familie, U valt m'n onverwachte heengaan zwaar. Wij waren zo innig met elkaar verbonden. Ik kwam zo graag in uw midden en was als Heerroom zo trots op jullie, m'n neefjes. Gij vooral, m'n zuster Maria, mijn trouwe en onmisbare hulpe in al de jaren van mijn parochiewerk, ons scheiden is hard. Treur niet. O. L. Heer zal je belonen.

Mijn lieve zuster in 't klooster, gedenk mij in uw dagelijkse gebeden.

Familie, vrienden, parochianen, ik dank U allen. Tot weerziens.

LATEN WE BIDDEN.

O God, Die onder de apostolische priesters Uwen dienaar Henricus met de priesterlijke waardigheid hebt willen bekleden, geef, zo bidden wij, dat hij eeuwig bij hun gezelschap moge behoren. Door Christus onzen Heer, Amen. (*3 j. afl.*)