





In dankbare herinnering aan moeder,  
die in ons voortleeft

*Agnes*

*Papenburg - Limmermann*

weduwe van

*Joseph Papenburg*

*Mam werd geboren te Boscheln (Ubach-Palenberg) op 12 juni 1930. Zij overleed thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving, op 11 juli 2006, in de leeftijd van 76 jaar. We hebben mam te rusten gelegd in het graf van pap, na een eucharistieviering in de kerk van Sint Joseph te Waubach, op zaterdag 15 juli 2006.*

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van meeleven na het overlijden en bij de uitvaart van mam.

*De zeswekdienst vindt plaats op zondag 20 augustus om 11.30 uur in genoemde parochiekerk.*

We moeten afscheid nemen van mam terwijl we nog maar nauwelijks kunnen bevatten dat ze er niet meer is. Ze stond nog midden in het leven: actief als ze altijd geweest was, is ze tot het laatst toe gebleven. Zorgzaamheid en dienstbaarheid waren haar eigen. Zo was ze er voor haar gezin, voor pap, voor haar moeder en schoonmoeder en voor de nodige anderen die ze tot het laatst toe zelf verzorgd heeft. Trouw ging ze op bezoek bij vele bewoners in het bejaardenhuis. Ze was geïnteresseerd in mensen, onthield wat mensen haar zeiden en straalde uit wat ze in wezen ook was: de vriendelijkheid zelf, waarbij ze in al haar zorgzaamheid zichzelf vergat.

Goede mam, lieve oma, we zullen je missen. Stilzitten en iets opgeven waren jou hier in dit leven niet bekend. Altijd was je bezig, voor ons, voor heel veel mensen. We hopen en bidden dat je nu bij God thuis rust gevonden hebt. We zeggen je grote dank, met dezelfde hartelijkheid waarmee jij ons altijd bent tegemoet gekomen.

*H. Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes,  
bid voor mam, nu in het uur van haar dood.*

Gerda en Jos, Andrea, Vera en Paul, Ralph  
Marlies en Jürgen, Jennifer, Steve, Tobias.

Sterre der Zee

Basiliek O.L.Vrouw Ten Hemelopneming  
Maastricht

Uitgave: Kunst Adelt Maastricht

2681