



Ter herinnering aan

Rudolf Zewe

echtgenoot van

Henny van Krippenberg

Geboren in Marienberg (Dld.) werd hij van ons weggenomen door een noodlottig verkeersongeluk te Brunssum op 19 mei 1987, nog voorzien van het Sacrament der zieken.

Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van Rimburch op 23 mei 1987, werd zijn lichaam bijgezet op het kerkhof aldaar.

Midden in het leven kwam voor Rudy de dood.

Gevoelens van droefheid en machteloosheid overvallen ons bij zulk een plotseling heengaan.

Troost mogen wij vinden in de herinnering aan zijn toewijding en zorg voor zijn dierbaren. In Rimburch vond hij een plaats om te wonen met zijn gezin, trots op zijn mooi

huisje, waarvoor hij zo hard gewerkt had, alles voor zijn gezin.

Met de dichter Guido Gezelle willen wij nu zeggen:

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen!
Wij mogen geen reden vragen,
Gij zijt oneindig goed en wijs!
Uw wil geschiede! Hoor de bede:
Geef Uw dienaar, Heer, de vrede
en leid hem binnen in Uw paradijs!

De familie bedankt U hartelijk voor Uw steun en medeleven in dit zo moeilijke uur.

De zeswekdienst zal gehouden worden op zaterdag 4 juli 1987 om 19.00 uur in de parochiekerk van Rimburch.