



er is een tijd van zaaien
en een tijd van oogsten
een tijd van ploegen
en een tijd van rusten

Ter dankbare herinnering aan

ANNA ZAYDOWICZ

weduwe van

JOHAN HENDRIK DE VREE

Geboren te Dahlhausen (Dld.) op 26 juni 1910,
stierf zij vrij plotseling in het ziekenhuis te
Heerlen, op 13 September 1992.

Na een plechtige Eucharistieviering werd
haar lichaam bijgezet op het kerkhof te
Rimburg, op 17 september 1992.

Wo wird einst der Wandler müden
Letzte Ruhe statt sein?
Unter Palmen in dem Süden?
Unter Bäumen an der Wurm?

Werd ich wo in einer Wüste
Eingeschart von fremder Hand?
Oder Ruh in an der Küste
eines Meeres in dem Sand?

Immerhin! Mich wird umgeben
Gottes Himmel dort wie hier.
Und als Totenlampen schweben
Nachts die Sterne über mir.

De familie bedankt allen hartelijk voor het
medeleven bij de dood van onze moeder
en oma.

+

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 24 oktober 1992 om 19.00 uur in de
parochiekerk van Rimburg.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311976