



Jezus! † Maria! † Jozef! † Concratius!

De ouderdom is eene sierlijke kroon, als hij gevonden worat op de wegen der gerechtigheid. (Spr. 16, 31)

*In het H. Misoffer der eerw. Priesters en de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger den Heer*

## **PIETER JOZEF WYNEN,**

Weduwnaar van wijlen

**MARIA ELISABETH PIETERS.**

De dierbare overledene werd geboren den 19 Januari 1801, gehuwd in 1827 en overleed te HEERLEN, na eene korte ongesteldheid, voorzien met de HH. Sacramenten der Stervenden, den 17 December 1893, 's avonds om 11 uur.

Daar hij in zijne jeugd reeds geleerd had God te vreezen en zich van alle kwaad te onthouden (Tob. 1, 10.), zoo volhardde hij ook later in een goed leven en stichtelijken omgang (Prov. 22). In de eenvoudigheid des harten wandelde hij voor Gods aanschijn (Cor. 1, 2.). Hij gaf acht op de gangen van zijn huisgezin en at niet in ledigheid zijn brood (Spr. 31, 27). En zalig hij, die zich den behoeftige en arme aantrekt, ten kwaden dage zal de Heer hem verlossen (Ps. 14, 7).

Hij was bemind van God en de menschen, zijn aandenken zal in zegening blijven (Eccl. 45, 1).

Zijn dood is dan ook geen dood, maar een overgang en eene verandering van woonplaats, van een slechtere tot een betere (H. Joan. Chr.)

Zoek Harten v. Jezus en Maria, weest mijne toevlucht!  
(300 dagen afaat.)