



NEEMT UW KRUIS OP
EN VOLGT MIJ

(St Luc. IX, 23.)

JEZUS † MARIA † JOSEPH

In de gebeden der geloovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger

Johannes Ludovicus
WULLENWEBER

weduwnaar van

Anna Gertruda SCHNEIDERS

geboren te Setterich (D.) den 19 Februari
1862 en na voorzien te zijn van de H. H.
Sacramenten der Stervenden, in den
vrede van God overleden te Kaalheide,
den 2 Mei 1914.

Zalig zijn de dooden, die in de Heer sterven, want voor Uwe geloovigen, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar in een beter veranderd. Al is er droefheid gekomen over ons, omdat onze dierbare vader ons ontnomen werd, toch mogen we niet treuren, gelijk zij, die geen hoop hebben, maar vol hoop zien we opwaarts naar ons aller Vader in den Hemel, die met ééne hand weliswaar slaat, maar met de andere hand ook weer zijn zegeningen uitdeelt om de geslagen wonde te helen.

Dierbare kinderen, hebt dank voor de goede zorgen aan mij besteed en legt U de plicht op voor mijne ziel te bidden, opdat ze spoedig moge rusten in vrede. Blijft eensgezind het katholieke geloof trouw, onderhoudt de lessen uwer goede moeder en vergeet het voorbeeld van uw vader niet. Eens hopen we weer vereenigd te zijn in den Hemel.

Vaartwel en bidt voor mij.

G. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

H. Joseph, patroon van den goeden dood, verkrijg voor ons de genade van een zalig sterfuur.