





Het is een plicht van liefde en dankbaarheid,
in innig gebed te denken aan

Hermann Josef Wüllenweber

echtgenoot van

Maria Josepha Philomena Dortants

Hij werd geboren te Dürbosslar op 7 februari 1894 en overleed in 't ziekenhuis te Kerkrade op 27 april 1966, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken. Wij hebben hem te ruste gelegd op 't r.k. kerkhof te Kaalheide, op 30 april 1966.

Hoevele bouwwerken zijn niet onder zijn leiding tot stand gekomen? Zijn eigen bouwwerk, het lichaam, is nu ingestort, maar in de hemel staat de eeuwige woning gereed voor hen die God - en in Hem - de mensen hebben liefgehad.

Wij weten dat U niet wilt dat wij treuren, omdat U het eeuwig leven nu voorgoed bezit. Dierbare echtgenote en moeder, mijn hartelijke dank voor uw liefdevolle zorgen. Ik zal U blijven volgen en beschermen. Door de band der liefde blijven wij samen verbonden. Mijn beste kinderen, blijft in eensgezindheid en onderlinge liefde rond uw moeder verder werken. Ik heb getracht U voor te gaan. *G e s t e u n d* door uw voorbeeld zullen wij proberen uw leven voort te zetten. Moge de goddelijke Bouwmeester U in zijn onvergankelijke woning opnemen. Moge zijn ziel rusten in de vrede van Christus.

Moeder van Altijddurende Bijstand,
sta ons allen bij.