

Ter herinnering aan

Gertrud Winkens

echtgenote van

Nico van Dijk

Zij werd geboren in Mönchen-Gladbach
op 2 oktober 1920.

Zij overleed in Ubach over Worms
op 15 maart 1992.

Op 19 maart 1992 hebben we afscheid van haar
genomen met een heilige mis in de kerk van de
H. Jozef in Ubach over Worms.

Breng jij mij weg tot aan de brug ?
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga niet direkt terug,
maar wacht, totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd.

Dank voor je liefde en je trouw,
Ik ga nu gauw.
Want het begin is reeds in zicht,
Ik voel de warmte van een licht.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken
van medeleven en Uw aanwezigheid bij de
uitvaart.

Ubach over Worms, 19 maart 1992.