



Kaempfer

DE DOODEN IN CHRISTUS
ZULLEN EERST OPSTAAN

Jezus † Maria † Jozef † Johannes
„Wacht dus, opdat gij niet weet, op wat
uur de Heer komt” Math. 24.42.

In memoriam
KORPORAAL

JOHAN HUBERT WINKELS

II-13-R.I.

De dierbare overledene is geboren 10 April
1921 te Eygelshoven en is gesneuveld voor God
en Vaderland 20 Sept. 1946 te Semarang (Java)
N.O.I.

Laten wij onze eerbiedige hulde brengen aan
deze jongeman, de eerste uit Eygelshoven, die
den helden dood stierf op het veld van eer,
in de volle kracht van zijn leven. Het is de
tragiek van den oorlog dat vooral de jeugd,
die de toekomst bezit, een deel van haar beste
krachten aan die toekomst offeren moet.

Toen ons Vaderland bevrijd was, ging de oor-
log in Indië verder. Onze beste Jan stond
klaar Indië voor Nederland terug te winnen,
omdat het zijn mannelijke plicht was tegen-
over zijn vaderland.

De goede God heeft het mooie, jonge leven
van hem gevraagd en deze trouwe soldaat
heeft dat zware offer gebracht voor: GOD en
VADERLAND.

Dierbare ouders, broers, zusjes, en verloofde,
weest sterk en flink in het brengen van dit offer.
Laat het een troost zijn te weten, dat ik mijn
plicht deed. Onderwerpt U aan Gods H. Wil.
Dierbare Vrienden en kameraden wil mij niet
vergeten. Wij zien elkaar weer.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.)

Druk Hamers-Custers, Hoofdstr. 36, E'hoven