



De dood van den rechtvaardiger is
kostbaar voor de oogen van God.
(Ps. CXV. 6)

Heilige Jozef, patroon van
den goeden dood, ik
heb vertrouwen op U.

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA THEODORA WILLEMS

geboren 12 Nov. 1917 te Limbricht, na een langdurige ziekte met veel geduld gedragen, zacht en kalm, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden overleden den 7 Juni 1940 en 10 Juni te Waubach begraven.

De dagen van mijn leven op deze aard zijn weinig en smartelijk geweest; ze gingen sneller voorbij dan 't weefsel door den wever afgesneden. Het menschenleven is als een bloem, die pas ontluikt en reeds met voeten wordt getreden.

(H. Bonav.)

Te vroeg naar menschelijke berekening is Maria van ons heen gegaan . . . maar een rein onbevlekt leven aan God teruggegeven, en te verkiezen boven een hooge ouderdom; daarom buigen we gelaten het hoofd en bidden u Heer uw H. Wil geschied, en den naam des Heeren zij geprezen.

Dierbare ouders, lieve broers en zusjes, zoo gaarne was ik nog bij u gebleven, maar God heeft het anders gewild. Troost u ik verlaat 'n leven van lijden om over te gaan naar de eeuwige vreugde. Dank moeder, vader, broers en zusjes voor alle zorgen aan mij besteed, onze liefde sterft niet, in den hemel bid ik voor u. Vergeet ook gij mij niet in uwe gebeden, H. Missen en H. Communie.

Tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Zoet Hart van Jezus ontfermt u over Haar.

Fr. Dörenberg, Waubach.