



ST. JULES  
Dieu voit le don qu'on lui fait

Jezus , Maria , Jozef.



Bid voor de Ziel van Zaliger

MEJUFVROUW

**MARIA ANNA WILLEMS ,**

Echtgenootte van den Heer

**LUDOVICUS HUBERTUS L'ORTIJE.**

Geboren te Nuth den 9 junij 1815 , na veel lijden met echt christelijk geduld verdragen , aldaar , gesterkt door de laatste H. Sakramenten , in de armen haars echtgenoots overleden den 31 Januarij 1866.

\* \* \*

Zij heeft de wegen haars huisgezins gadeslagen : zij heeft hare hand voor den behoeftige geopend. (Prov. 31.) Mijne hulpelooze kwaal aanvaarde geene genezing (Job 15) Ik heb ellendige maanden gehad en droevige nachten geteld. (Job 7. 3.) Mijn leven is in pijnen bezweken ; maar o U , o Heer , heb ik gehoopt. (Ps. 30.) Ontfermt u mijner ! ontfermt u mijner , ten minste gij mijne vrienden. (Job 13.) Gedenkende de woorden van den H. Bernardus , dat de dienaar van Maria niet zal verloren gaan , hoe troostvol is het dan voor hen , die het verlies der ontslapene betreuren , dat hare laatste verstaanbare woorden waren : Ik schenk mijn gouden halsketen aan O. L. Vrouw. Laat ons bidden opdat zij weldra ruste in vrede. Amen. Zoete namen van Jezus en Maria zijt mijne toevlugt.

(300 dagen aflat.)

R. I. P.

Roermond. Bisschoppelijke Drukk. van de We. A. Welsch