



In liefde en dankbaarheid gedenken wij

Jup Willems

echtgenoot van

Carolina Bogman

Jup werd geboren op 28 november 1929 te Waubach. Op 17 september is hij geheel onverwacht overleden in het huis waarin hij met zijn vrouw Carolientje bijna 45 jaar heeft gewoond. Hij werd begraven op 22 september 1999, na een plechtige requiemmis in de kerk van St. Joseph te Waubach.

Jup was een eerlijk en oprecht mens. Zijn leven werd getekend door hard werken. De mijn vulde een groot deel van zijn leven in, daarna werkte hij nog vele jaren bij o.a. Thereca. De woorden doorzettingsvermogen en plichtsbefesef waren hem zeker niet vreemd.

Jup zette zich, naast zijn gezin, familie en vrienden ook altijd in voor anderen. Als je een beroep op hem deed, stond hij voor je klaar. Menig persoon heeft dat zelf kunnen ervaren toen Jup raadslid was, een functie die hij met hart en ziel vervulde.

Nadat hij gestopt was met werken kon hij intens genieten van zijn kinderen, kleinkinderen en het hondje. Aan zijn hobby's sport kijken en puzzelen beleefde hij een enorm plezier. De natuur had een apart plekje in zijn hart. Niet verwonderlijk want Jup

was als de natuur, soms stil en gesloten maar vaak ook bloeiend en stralend. Maar nooit wilde hij iemand tot last zijn.

Jup was een echte verenigingsman. Als bestuurslid en lid van diverse verenigingen toonde hij altijd een tomeloze inzet. Vaak vol vuur en vlam maar vooral recht-door-zee.

Als een dief in de nacht kwam de dood, snel en onverbiddelijk. Jup, je had geen tijd meer om afscheid te nemen. Zeker niet van je vrouw Carolientje, die je vaak liefdevol mam noemde en die jouw steun en toeverlaat was. Ook had je nog eens zo graag je levenskameraad Hein Hübecker op de rug willen kloppen en tegen hem zeggen „Hein jungke, gank du mar noa d'r doktor“.

Je begint nu aan een lange reis, we hopen dat jij je bestemming zult vinden. We hebben je allen lief, zo lief, voor altijd!

Voor Uw medeleven en Uw gebed bij het plotselinge overlijden van Jup en voor Uw aanwezigheid in de kerk, willen wij U allen hartelijk danken.

Carolina,
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 24 oktober 1999 om 11.15 uur in de kerk van St. Joseph te Waubach.