





In dankbare herinnering aan

## Arthur Willems

Arthur werd geboren op de Veeweg te Ubach over Worms op 17 mei 1942. Hij overleed thuis op 20 mei 2005, op de nog jonge leeftijd van 63 jaar, amper een jaar na zijn moeder. We hebben hem begeleid naar zijn laatste rustplaats bij mam in het graf op het kerkhof te Waubach na een Eucharistieviering in de kerk van Sint Joseph te Waubach op donderdag 26 mei 2005.

Met Arthur valt er heel veel weg voor de broers op de Veeweg. Aldaar geboren en getogen, zijn ze er altijd samen blijven wonen. Arthur overleed in dezelfde kamer waar hij destijds geboren is.

We kennen hem als een uitgesproken bescheiden man. Materiële zaken zeiden hem niets. "Nur die Ruhe", was zijn levensmotto. Tegen mensen die vol ijver en gedreven aan de slag wilden zei Arthur steevast: "Zét dich iers uns". Arthur genoot op zijn manier van het leven. De duiven vroeger en later de tuin waren zijn grote hobby's. Veel is er gelachen onder het tentzeil achterom.

Zich kwaad maken, was er voor Arthur niet bij, behalve wanneer hij merkte dat mensen niet eerlijk waren jegens elkaar of elkaar onrecht deden. Samen met zijn zus en broer Han heeft Arthur mam verzorgd die hoogbejaard was en ziek. Nauwelijks was mam hem ontvallen, of ook hijzelf moest inleveren wat zijn gezondheid betrof. Geduldig droeg hij zijn ziekte, naar het voorbeeld van mam, die hem geleerd had dat lijden ook zonder klagen ging.

Bezorgd was hij tot het laatst toe om zijn zus. Uit die bezorgdheid sprak zijn dankbaarheid voor alles wat zij al die jaren in huis gedaan had.

Nu zijn leven temidden van ons hier op aarde teneinde is, en wij hem te rusten leggen bij mam in het graf, vertrouwen we hem toe aan God:

*Dat Arthur nu samen met mam moge rusten  
in vrede voorgoed bij God thuis.*

De broers en zus van Arthur zijn u zeer erkentelijk voor alle medeleven tijdens het ziekbed, na het overlijden en bij de uitvaart van hun broer.

De zeswekendienst zal plaatsvinden samen met de eerste jaardienst van mam, op zondag 17 juli 2005 om 11.15 uur in de kerk van Sint Joseph te Waubach.