



TER NAGEDACHTENIS

aan

Nicolaas Theodorus Wijnker

Jezus † Maria † Jozef † Joannes

—
| *In Christus schittert ons de hoop op een zalige verrijzenis tegen, zodat wij allen, die neergedrukt liggen onder de zekerheid van de dood, getroost worden door de belofte van onze toekomstige onsterfelijkheid.*
(Praefatie uit de Mis voor overledenen).

Ter VROME NAGEDACHTENIS aan

Nicolaas Theodorus Wijnker

echtgenoot van

Anna Maria Hubertina van Wissen

Geboren te Heerhugowaard 3 September 1923, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, overleden te Heerlen 16 Maart 1955 in het St. Joseph-ziekenhuis, tengevolge van een noodlottig ongeval op de Mijn Laura, en begraven op het R.K. Kerkhof te Eygelshoven.

—
God, Die ons in onze Echtgenoot, Vader, Zoon, Broer, Vriend en Mede-arbeider een heerlijke afstraling hebt laten zien van Uw overrijke Liefde:

Wij danken U voor de gave, waarmede Gij hem nu hebt beloond in het bezit van U zelf; Wij vragen U, dat wij, die dagelijks het offer brengen van ons verstand en onze wil, door Zijn voorspraak het licht en de kracht mogen ontvangen, Uw overrijke Vaderliefde te durven zien in de leiding van Uw Voorzienigheid, om Hem, Die ons de verlossing bracht door Zijn Kruis en deze dagelijks onder ons hernieuwt door de handen van Zijn Priester: Christus Jezus Onze Heer.