

Ter herinnering aan

Elza Wiegand

** Heerlen, 26 oktober 1910*

† Heerlen, 5 juni 2004

weduwe van

Gilles van Leerzem

*Wij bedanken u hartelijk voor het door u
betoonde medeleven.*

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

'n Beetje

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe.
Maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

Toon Hermans