



Zijne ziel was aangenaam aan
den Heer en daarom heeft Hij
ze tot zich geroepen.

Jezus † Maria † Joseph



Dierbare Gedachtenis aan
PETER WETZELS

geboren te Rimborg den 4 Sept. 1935
en bij een ongeval overleden te Valkenburg
den 9 Oct. 1944.

*Er lag hier op aarde, verborgen voor de oogen,
Een schat. 't Was een perel, zoo schoon en zoo rein.
Maar de engelen die zagen zijn glans van daarboven.
En baden den Heer, dat 't hunne zou zijn . . .
En Jezus ook zag . . . en Jezus die wenkte . . .
En de engelkens daalden, in drom, naar beneên,
Zij namen dan 't perelken en vlogen er mede
Al juichend en zingend naar 't hemelhof heen.
Daar praat hij nu glanzend in Jezusken's hemel.
Die perel, uw kind u zoo teer en zoo lief;
Die perel, uw liefde, uw hoop hier beneden,
Die perel, dien God tot een Engel verhief.
God gaf hem God nam hem, zijn Naam zij gezegend!
De hoop uwer liefde zij thans bij den Heer ! . . .
En telt nu de wereld een perelken minder,
Daarboven bij God is een Engelken meer.*

Druk Hamers-Custers, Nieuwenhagen