



Heilige Moeder, prent, bid ik U, de wonden van den Gekruiste diep in mijn hart.
(Stabat...)

Jesus! Maria! Joseph! Lambertus!

„Zalig de doden, die in
den Heer sterven.”

Gedenk in Uw H. Misoffer en ge-
beden de ziel van zaliger

**Maria Wilhelmina
Francisca Wetzels**

Weduwe van
Karel Schmetz

Lid van de Aartsbroederschap der
H. Familie.

De dierbare overledene werd gebo-
ren 18 April 1866 te Beek, huwde
22 Oct. 1895 met Karel Schmetz, die
haar 2 kinderen schonk. Haar echt-
genoot en een kind zijn haar reeds
in de eeuwigheid voorafgegaan. Zij
overleed in het ziekenhuis te Kerk-
rade, wel voorbereid, zacht en kalm
9 October 1935.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

GEBED DER H. KERK.

Wij bevelen U aan, o Heer, de ziel van Uw
dienares Maria Wilhelmina Francisca, opdat zij,
die voor de wereld gestorven is, moge leven voor
U; en wat zij in menselijke zwakheid heeft
misdaan, gelieve haar dat, terwille van Uw grote
barmhartigheid genadig te vergeven, door Christus
onzen Heer. Amen.

Goddelijk Hart van Jezus, ik stel al mijn ver-
trouwen op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Onze Vader — Wees gegroet