



Heilige Moeder, prent, bid ik U, de wonden van den Gekruiste diep in mijn hart.
(Stabat...)

Jezus † Maria † Joseph

In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden
der geloovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger
den Weled. Heer

Maria Antonius Alfonsus Wetzels

Mijnb. kundig Hoofdopzichter b.d. der St. M.
Lid v. d. Broederschap v. d. H. Rozenkrans
echtgenoot van

Maria Anna Hubertina Augusta Bischoff

De dierbare overledene werd geboren te Beek
(L.) 23 Nov. 1873 en overleed te Valkenburg
9 Nov. 1937, na voorzien te zijn van de
H.H. Sacramenten der stervenden.

Gerust en tevreden mag hij sterven
die het Geloof tot het einde toe trouw
bewaard heeft.

Als trouwe echtgenoot en Vader
leefde hij voor zijn gezin en het geluk
zijner kinderen was hem steeds een
levensvreugde. In zijn goedhartige
vriendschap was hij geacht door allen
die hem kenden.

Dierbare echtgenoote, kinderen en
familie, vertrouwt op God. Hij zal U
troosten. Mijn kinderen, houdt Uw
moeder in eere al de dagen van haar
leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Onze Vader. Wees Gegroet.