



CONSUMMATUM EST!

Jezus! † Maria! † Jozef! † Joannes!



In Uwe godvruchtige gebeden beveelt  
zich aan de ziel van zaliger  
Mejuffrouw

**Johanna Maria Hubertina Wetzels**

Weduwe van wijlen

**Johan Hubert Winkels**

De dierbare overledene werd geboren te *Rimburg* op 25 Januari 1855 en overleed te *Eygelshoven*, zacht en kalm, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden, op 24 April 1940.

Ik heb een goeden strijd gestreden, mijn loopbaan afgelegd, het geloof bewaard; thans is mij de kroon der gerechtigheid beschoren. (II. Tim. IV.)

Indien wij nu met Christus gestorven zijn, gelooven we, dat wij ook met Christus zullen medeleven. (Rom. VI. 8.)

Heer, laat allen, die op U vertrouwen zich verheugen. Eeuwig zullen zij juichen en Gij zult in hun midden wonen en roemen zullen op U allen, die Uwen naam liefhebben. (Psalm V. 12.)

De dierbare overledene had een groote devotie tot het H. Hart van Jezus, daarom kan zij met de H. Margaretha Maria getuigen: „O, hoe zoet is het te sterven na een standvastige devotie gehad te hebben tot het H. Hart van Hem, die ons moet oordeelen”.

Ik bid U dan, bij onzen Heer Jezus Christus en bij de liefde des H. Geestes, dat gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God.

*H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome tot ons. (300 d. a.)*  
*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. a.)*