



ALBRECHT DURER

V.W.U. 41-30



Gedenk in Uw godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

HUBERTUS JOZEF WETZELS

De dierbare overledene werd geboren te Rimburg 10 Mei 1875 en overleed in 't klooster te Waubach 24 Sept. 1948 vrij plotseling nog tijdig voorzien van het H. Oliesel.

Zalig de doden, die in de Heer sterven!
Van nu af zullen zij rusten van hun arbeid,
want hun werken volgen hen.

De dierbare overledene was een eenvoudig
en deugdzaam man. 't Gebed was zijn grootste
troost.

Dagelijks woonde hij 't H. Misoffer bij, om
daar kracht en steun te vinden.

Vrij plotseling is hij uit dit leven heengegaan,
maar toch niet onvoorbereid

Terecht mogen wij verwachten, dat hij reeds
de stem van zijn goddelijke Meester heeft
mogen horen:

„Kom goede en getrouwe dienstknecht, treed
binnen in de vreugde Uw's heren!”

O Jezus, Koning der glorie, die heerst over
levenden en doden, wees de ziel van Uwen
dienaar genadig en wil hem kronen met de
hemelse gloriekroon.

Dierbare broer en zusters, wilt niet wenen;
de scheiding is niet voor eeuwig. Eenmaal
zullen wij elkander weerzien en 'n geluk ge-
nieten, dat geen einde kent.

Goede Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!