



Ik ben de Verrijzenis
en het Leven.



Ter herinnering aan

HUBERT JOZEF WETZELS

geboren 8 november 1906 te Kohlscheid en overleden in het St. Jozef Ziekenhuis te Kerkrade, gesterkt door het H. Sacrament der zieken op 29 november 1966. Hij werd na een Plechtige Eucharistieviering op 3 december d.o.v. begraven op het katholieke kerkhof aldaar.

echtgenoot van

Hubertina Reulen

Plotseling is het einde van zijn leven gekomen. En duidelijk beseffen we weer eens dat het leven van een mens 'n mysterie is. We willen ons verzetten, we stellen vragen, waarom nu reeds, waarom juist hij. Maar we voelen dat ons verzet niet baat. We moeten ons hoofd buigen en het leven met alles wat daaraan inhaerent is, aanvaarden en voortzetten en samen er aan werken om er iets moois en goeds van te maken voor alle mensen. Wat de een niet meer kan, moeten de anderen nu doen.

Beste vrouw en kinderen, dank voor uw zorgen en liefde, vergeet mijn menselijke tekortkomingen, die wij zwakke mensen allemaal hebben en bidt voor mij.

Mijn dierbaren en bekenden, door Christus die gestorven en verrezen is, hebben we de zekerheid, dat wij zullen verrijzen en elkaar zullen wederzien in ons aller Vaderhuis.