



Ter dankbare herinnering aan  
**Maria Josepha van Wersch**  
echtgenote van wijlen  
**Mathijs Bollen**

De dierbare overledene werd geboren te Eilendorf (Dld.) op 22 november 1894.

Geheel onverwacht overleed zij te Hoensbroek op 4 mei 1978, voorzien van het H. Oliesel.

Na een plechtige uitvaartdienst in de dekenale kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, hebben wij haar te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar op 9 mei d.o.v.

O.L. Heer had een prachtige dag uitgekozen, om onze goede Mevrouw Bollen te komen halen. Immers: het was de dag van zijn eigen Hemelvaart; dus kon ze rechtstreeks met Christus binnentreden in het eeuwige Rijk van liefde, geluk, vrede en rust. En dat had ze ook ten volle verdiend. Ze was immers altijd zo'n goed mens geweest: goed voor iedereen, nooit klagen doch dragen, nooit iemand tot last; en wat we zeker niet mogen vergeten: nooit hoorde je haar iets kwaads of nadeligs of ongunstigs zeggen over wie dan ook. Wie van ons kan dit van zich zelf getuigen? Als we **iets** uit haar eenvoudig, stil, maar o zo goed en mooi leven willen leren, laat het dan **dit** zijn: over afweziggen niets dan goed!

Dat we hierbij haar geest van gebed niet vergeten, spreekt van zelf. Immers: zolang het haar enigszins mogelijk was, ontbrak ze geen dag 's morgens bij de H. Mis of 's avonds bij de Rozenkrans. En zo putte ze bij Jezus en Maria de kracht om ook buiten de kapel een ware kristin te zijn: goed voor iedereen.

We mogen haar gerust vragen ons te helpen, opdat ook wij zo worden, want **dat**: gebed en naastenliefde is de juiste door Christus aangegeven weg om tot de eeuwige vereniging te komen met God onze Vader en Maria onze Moeder in het Rijk van de nooit eindigende liefde, geluk, vrede en rust, waarvoor we toch allen zijn geschapen.

Familie Bollen dankt U allen hartelijk voor het ondervonden meeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van hun goede moeder en oma.

Zij nodigt U uit om de zeswekendienst bij te wonen, die gehouden zal worden op zaterdag 24 juni 1978 's avonds om 7 uur in de kapel van het Pius-Centrum te Hoensbroek.