

GEDENK
MIJ



„Bij U, mijn hoogste goed, mijn God,
bij U ben ik geborgen.”

In de vrede van Christus is van ons heengegaan

Joannes Hubertus van Wersch

echtgenoot van

Katharina Maria Elisabeth Quadackers

Hij werd geboren te Houthem 11 november 1908 en overleed 3 oktober 1971 in het ziekenhuis te Heerlen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken. Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunrade, werd hij ter ruste gelegd op het kerkhof te Voerendaal, 7 oktober d.o.v.

Vrij plotseling is hij in stilte van ons heengegaan. Hij was nog zo graag bij ons gebleven, omdat hij zich zo gelukkig voelde temidden van de zijnen, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Met recht kon hij trots zijn op zijn mooi gezin en op de voorbeeldige gezinnen van zijn kinderen. Hij genoot van hun geluk.

Hij is inderdaad geweest een goede echtgenoot en een goede vader. De kracht hiertoe putte hij uit een diep geloof, dat hij op eenvoudige en niet opvallende wijze beleefde.

Bij zijn zorg om de zijnen vond hij nog tijd om een trouw lid te zijn van de harmonie St. David, die Hub van Wersch zal missen.

Naast de droefheid om dit heengaan, moeten wij

dankbaar zijn dat God ons deze man als echtgenoot, vader en opa gaf. Wij allen zijn dankbaar dat God hem op onze levensweg plaatste.

Lieve vrouw, dank voor alles. Wij hebben samen ruim 38 jaren een gelukkig leven gehad.

Kinderen en kleinkinderen, dank voor jullie liefde en goedheid. Wat waren wij samen gelukkig. Treurt echter niet. De liefde, die er was tussen ons, blijft. Want de liefde is sterker dan de dood. Van bij God zal ik jullie blijven helpen. Blijven jullie een steun voor moeder.

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid voor hem en voor ons.

Onze welgemeende dank voor uw blijven van deelneming, be-toond bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene.

K.M.E. van Wersch-Quadackers,
kinderen en kleinkinderen.

†

De zeswakedienst heeft plaats op zaterdag 13 november a.s. om 11.00 uur, in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdd. Bijstand te Kunrade.

Begrafenisver. „Voerendaal”