



In liefdevolle herinnering

## Erich Wermelskirchen

levensgezel van

## Beate Gather

\* Jülich, 5 juni 1962

† Landgraaf-Rimburg, 25 februari 2008

Erich was van kleins af aan een verwoed verzamelaar. Eerst van postzegels, later ook van telefoonkaarten.

Gedurende zijn circa 15-jarige bestuursperiode van filatelievereniging Mittelrhein, verzorgde hij met veel overgave de redactie van het clubblad.

Hij had ook belangstelling voor St. Bernards. Via de Duitse St. Bernardclub, kwam hij in contact met Beate. Hun gezamenlijke hobby leidde vervolgens voor Erich tot het verzamelen van alles wat met St. Bernards te maken heeft. Hij struinde hier vele internetsites voor af, op zoek naar iets unieks. Dit schafte hij stiekem aan om er Beate op onverwachte momenten of feestdagen mee te kunnen verrassen.

Erich leefde mee met zijn honden; als er een ziek was, bleef hij er 's nachts bij waken. Hij was een gedreven persoon; als hij zijn zinnen ergens op zette, dan ging hij er 100% voor. Zo was hij momenteel bezig met zijn 3<sup>e</sup> cursus Nederlands. Vastberaden om zich de taal eigen te maken. Ook moest hij van iedereen, alles tot in detail, weten. Iets wat waarschijnlijk ook te maken heeft met zijn beroep: journalist. Ten aanzien van zichzelf echter was hij zwijgzaam; vooral in relatie tot zijn gezondheid. Van zijn hartkwaal wilde hij niet weten. Hield deze voor zijn moeder geheim, hoewel het hart ook zijn vader fataal is geworden.

Geheel onverwacht is het opgehouden met kloppen. Hij is ons, en zichzelf, ongemerkt ontslapen.

*Erich, slaap zacht in het hemelbed  
van onze Heer.*

De familie dankt u voor het door u betoonde medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 13 april 2008 om 10.00 uur in de parochiekerk H. Drievuldigheid te Rimburg.