



Ter dankbare herinnering aan

Co Wennekés

echtgenoot van

Mia Kültér

Begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en met de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.

Jacobus Johannes Jozef Wennekés werd geboren in Arnhem op 31 oktober 1925 en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten, in het Atriumziekenhuis te Kerkrade, op 20 december 2003. Hij werd op 24 december, na een plechtige uitvaartmis in de St.-Josephkerk te Waubach-Groenstraat, gecremeerd in Geleen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St.-Joseph te Waubach-Groenstraat op zondag 25 januari 2004 om 11.15 uur.

Lieve Co,

Je was een onvergetelijke Vader en Opa en bovenal een grote Vriend.

Je gezin was jouw alles,

de jeugd was jouw passie,

en de humor de rode draad in je leven.

Je had voor alles en iedereen een oplossing.

Respect, eerlijkheid en fatsoen

stonden bij jou hoog in het vaandel

en dat alles heb je ons meegegeven.

Eenvoud tekende je leven.

We vergeten jou nooit,

rust uit in Gods vrede en in Zijn oneindige liefde.

Wij danken u hartelijk voor uw gebed en medeleven bij zijn verblijf in het ziekenhuis en bij zijn overlijden.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.