



Ter dankbare herinnering aan

Gerard Weijzen

weduwnaar van

Maria Katharina Rademachers

*Heer, geef hem de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede. Amen.*

Gerard Weijzen werd geboren in Susteren op 6 oktober 1903 en overleed op 14 april 2002 in het Zorgcentrum De Dormig te Landgraaf. Hij werd op donderdag 18 april, na een plechtige requiemmis in de St. Josephkerk te Waubach-Groenstraat, begraven bij zijn echtgenote op het parochiële kerkhof aldaar.

*Vele jaren ben jij bij ons gebleven,
voor gezin en kinderen alles gegeven.
't Was een leven van grote werkzaamheid,
altijd opnieuw weer tot weldoen bereid.
God riep je weg uit dit aards bestaan.
Eeuwig dank voor wat je voor
ons hebt gedaan*

Voor Uw gebed en medeleven vooral op deze dag van afscheid, zeggen wij U van harte dank.

Els Eijdemans - Weijzen,
Hans en To Quadflieg - Weijzen,
en al zijn klein- en achterkleinkinderen.

Familie Weijzen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach-Groenstraat op zondag 26 mei a.s. om 11.15 uur.