



In uw gebeden wordt aanbevolen

MIETZ WETZELS-WEELLEN

weduwe van

May Wetzels

De dierbare overledene werd geboren te Scherpenseel (D) 9 mei 1922 en overleed te Landgraaf op 8 mei 2009. Na een plechtige Eucharistieviering vond de crematie plaats te Heerlen op 13 mei d.o.v.

Na haar jeugd thuis te hebben doorgebracht in grote armoede en waar zij het werken leerde, trouwde zij met May. Uit dit huwelijk werd dochter Thea geboren. Voor haar dochter heeft zij geleefd. Op te jonge leeftijd werd haar dochter ziek en werd hulpbehoevend. Omdat de man van haar dochter nog in het arbeidsproces was en er twee jonge kinderen waren, bood zij de helpende hand in dit gezin. Ze ging zelfs naast hen wonen, waardoor er een grote eenheid ontstond tussen Thea, Manfred en de kleinkinderen Marion en Elmar. Ze hield ervan om voor anderen te zorgen, eten te koken en klaar te staan voor de naaste. Hoewel ze een eenvoudige vrouw was, wilde ze er graag netjes en verzorgd uitzien. Intens genoot zij van de

communiefesten en was altijd bang om er een niet te kunnen meemaken. Ze hield van feestvieren en was op een feest niet de eerste die wegging. Vooral ook de carnaval vierde zij op haar best. Tot op hoge leeftijd bleef zij zorgen voor haar dochter, totdat ze in 2004 opgenomen werd in de Dormig. Ze was daar graag, want nu was ze dicht bij haar dochter die daar in 2001 was opgenomen, maar ontmoette ook veel oude bekenden.

Toch nog onverwacht door een hartstilstand gaf zij haar leven aan God terug. Zij had een sterk geloof en was goed voor de naaste, waardoor we mogen geloven dat God haar nu voor altijd gelukkig laat zijn in Zijn Vaderhuis met May weer aan haar zijde. Wij blijven haar herinneren als een lieve en zorgzame vrouw en zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan heeft.

Rust in Gods vrede.

De familie dankt u voor uw bliken van medeleven.

De zeswakedienst zal gehouden worden op zaterdag 27 juni om 18.00 uur in de parochie O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Landgraaf. Nieuwenhagen, gelegen aan de Heigank.