



Guido Reni pinxit. 202. R. V. Ned.

Ecce Homo

Jezus † Maria † Joseph

„Geef haar de eeuwige vreugde in 't land
der levenden en vereenig ons met haar tot de
gelukzaligheid der Heiligen”
(Secr. uit de Hl. Mis van een overleden moeder).

Ter vrome herrinnering aan

Anna, Maria Weelen,

echtgenoot van

Peter Joseph Plum

lid van de Aartsbroederschap der Hl. Familie,
geboren te Waubach-Groenstraat den 27 April
1879 na een lijden van enkele maanden, gesterkt
door de genademiddelen der H. Kerk plotseling
in den Heer overleden is te Waubach-Groenstraat
29 Dec. 1934.

De dierbare overledene hield steeds hare oogen
gericht naar den hemel waarheen zij een groot
heimwee had. Haar blik was onafgewend gericht
op de toekomst op den dag van de wederkomst
van Christus. In 't licht van de wederkomst des
Heeren en met het oog op de verantwoording,
die ze eens over hare werken zou moeten geven,
beoefende ze de vergevende liefde, streed den
goeden strijd, vervulde steeds hare beroepsplich-
ten, verdroeg geduldig haar lijden en werkte
aan de vervolmaking van hare ziel. Zoo heeft
zij dan het goede werk, het kindschap van God,
dat ze in 't Hl. Doopsel was begonnen en door
iedere Hl. Communie steeds in haar vooruitgang
maakte voltooit in haren godsvruchtigen dood.
En zoo mogen dan haar diepbedroefde echtge-
noot, haar kind, schoonzoon, kleinkinderen en
de andere familie leden aannemen, dat zij nu
reeds rein en onberispelijk voor haren rechter
kon verschijnen, om de kroon van eeuwige glorie
te ontvangen. Vrede zij U in God.

Licht en leven in God den Heer Christus.

Tot weerziens bij God.

A. Gielen, Koster