



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit.



Een herinnering aan

Maria Ther. Wauben

echtgenote van
Math. Leonard. Theod. Thijs

De dierbare overledene
werd geboren 17 aug. 1930
te Heerlen
en overleed 7 juni 1975
te Heerlen in het
„De Weverziekenhuis“.
Voorzien van het Sakrament
der zieken.
Begraven 11 juni 1975
te Waubach.

*

We hadden het zien aankomen. En nu
is het dan zover. Moeder is van ons
heengegaan.

Langzaam maar zeker had de ziekte
haar krachten ondermijnd. Rustig, moe-
dig en geduldig heeft zij haar lijden
gedragen. „Ik wil wel, maar „dat“ wil
niet“, waren altijd de weinige woorden
die zij aan haar ziekte besteedde. Voor
de rest waren haar gedachten bij haar
gezin.

Het is een harde slag. Menselijkerwijs
gesproken kon zij nog niet gemist
worden. Maar God heeft haar in Zijn
ondoorgroendelijk raadsbesluit willen
opnemen in Zijn heerlijkheid.
Alleen in geloof aan Gods goedheid
en leiding kunnen wij het hoofd buigen
en - hoe zwaar het ook valt - zeggen:
„Heer, Uw wil geschiede“.

Wij danken hartelijk voor het medeleven wat
wij van U mochten ondervinden tijdens de
ziekte, bij het overlijden en de begrafenis.

FAMILIE THIJS-WAUBEN

*

De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag
20 juli a.s. om 11.45 uur, in de parochiekerk
van de H. Jozef te Waubach.