





Ter vrome gedachtenis aan

Peter Joseph Wassen

echtgenoot van

Anna Barbara Boymans

geboren te Rimburch 16 april 1913, tengevolge van een noodlottig ongeval overleden in het St. Jozef-Ziekenhuis te Heerlen 17 juli 1963, voorzien van de H. Sacramenten en begraven te Ubach over Worms 20 juli d.o.v.

Hoe gelukkig zijn zij, die de onzekerheid van de dood voortdurend voor ogen houden en altijd bereid zijn om te sterven, teneinde eeuwig te kunnen herleven in dat leven waarin geen dood meer zal bestaan.

Zo leefde deze man en vader: ernstig, blijmoedig en godsdienstig, steeds bedacht op de eeuwige waarheden van ons heilig geloof.

Geliefde vrouw en kind, de Heer roept mij tot Zich op een tijd dat ik onmisbaar lijk; ik zou nog bij u willen leven om voor u te zorgen; maar wij onderwerpen ons geheel en al aan God en moge Hij u zegenen.

Dierbare familie — in liefde blijven wij met elkaar verenigd, laten wij voor elkaar bidden en dan tot weerziens bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.