

In dankbare herinnering aan

Joseph Wassen

echtgenoot van

Liesbeth Beckers

Pap werd geboren in het ziekenhuis te Heerlen op 21 maart 1921. Hij overleed thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving omringd door zijn dierbaren op 11 september 2009, in de gezegende leeftijd van 88 jaar. We hebben afscheid van hem genomen tijdens een eucharistieviering in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimborg op woensdag 16 september 2009, waarna we hem te rusten hebben gelegd op het kerkhof aldaar.

Dankbaarheid. Dat is het eerste en het sterkste dat bij ons boven komt, nu we afscheid moeten nemen van d'r pap. Dankbaar dat we zo lang bij elkaar mochten zijn: 61 jaar waren pap en mam met elkaar getrouwd. Dankbaar dat hij tot op hoge leeftijd vitaal is gebleven. Maar ook dankbaar dat aan zijn lange lijdensweg nu eindelijk een einde is gekomen.

Diezelfde dankbare levenshouding was ook pap zelf eigen. Het zat er bij hem altijd in nooit aan zichzelf te denken, maar veel liever goed te zijn voor de mensen om hem heen. 'Sjoebe' was hem vreemd en dat de onderlinge relaties in het gezin tussen kinderen en kleinkinderen hecht zijn, dat hebben we van hem.

Als opa was hij bijzonder trots op zijn kleinkinderen, wier wel en wee hij tot op het allerlaatste met grote interesse volgde. Bij zijn afscheid had hij voor allemaal nog een woordje, voor iedereen dat wat je nodig had. Dat hij zelf intens dankbaar was voor alles wat hem in het leven gegeven was, heeft hij meermaals tot uitdrukking gebracht op zijn ziekbed.

De laatste vier jaar werd het leven stilaan zwaar. Zijn grote hobby's – het zingen in de kerk, met name het gregoriaans dat hij maar liefst 70 jaar mee verzorgd heeft, het stipt bijhouden van zijn tuin en het wandelen – werden ineens moeilijker, en het afscheid nemen daarvan viel hem erg zwaar. Zijn gezondheid liet hem meer en meer in de steek, al heeft hij het met zeer groot geduld en zonder te klagen maandenlang dapper gedragen. Wie er ook kwam, hij liet nooit na ze allemaal te bedanken voor hun komst en hun goede zorgen.

Pap, opa, Joseph, we zeggen jou dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. Je hebt ons heel veel meegegeven in het leven. Je bent altijd een zeer gelovige man geweest: dat je nu bij God op Wie je zo vertrouwde mag leven in de rust en de vrede die je verdiend hebt.

Liesbeth, Fien & John, Karien & Ger, Miriam & Wiel, je kleinkinderen en hun partners

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van pap.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag 25 oktober om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.