



Ter nagedachtenis aan  
**Johan Godfried  
(Frits) Wassen**

weduwnaar van

**Trautje Pötgens**

Geboren te Ubach over Worms op 29 mei 1911  
en overleden te Brunssum op 20 oktober 1995.

Pap was een geboren en getogen Rimburger.  
Eerlijk, recht door zee, nuchter en konsekvent;  
een ruwe bolster blanke pit.  
Hij stak vol stekelige humor en was altijd bereid  
tot ontbaatzuchtige hulp.  
Hij hield van de natuur en van zijn Brokkelze.  
Zijn gezin was zijn levensdoel, zijn trots en zijn  
verantwoordelijkheid.  
Toen moeders gezondheid het verlangde,  
aarzelde hij niet en verliet hij  
noodgedwongen zijn geliefde dorp.  
Hij was vaak rustig, vooral de laatste tijd, maar  
kon ook aanstekelijk vrolijk zijn  
en een groot verteller voor zijn kleinkinderen.

"Ver weg van huis", vanuit verzorgingshuis  
Bronnenhof,  
begeleidde hij Mam dagelijks in haar laatste  
levensmaanden.  
Na haar overlijden bleken plots de jaren voor  
hem toch ook sterk te tellen  
en kwam het einde voor ons allen toch nog  
vrij onverwacht.

Pap, bedankt, je was ons in vele dingen  
een voorbeeld.

Ter nagedachtenis en als eerste jaardienst van  
mam, zal er op zondag 19 november om  
10.00 uur een H. Mis gehouden worden in de  
kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch-  
Landgraaf.