

Waarom al dat vechten.  
Waarom al die pijn.  
Jij wilde hier niet weg.  
Jij wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.  
Wij wilden samen nog verder.  
Maar met verdriet verloor je dit gevecht.  
Wij zullen je nooit vergeten.

Ter dankbare herinnering aan

## HUBERT JOSEPH WASSEN

echtgenoot van

ANNA MARIA HEUTS

Geboren te Ubach over Worms, op 17 november 1919, stierf hij temidden van zijn dierbaren op zondag 18 september 1994.

Na een plechtige Eucharistieviering werd zijn lichaam bijgezet op het kerkhof van Rimbürg, op 22 september 1994.

Het werk van mensen die eerlijk, oprecht en toegewijd hun levenstaak volbrengen, heeft iets dat ontroert, omdat we voelen dat hun leven niet tevergeefs is geweest, maar bij God en de mensen zijn vrucht draagt.

Zo hebben we d'r Hubert gekent: eerlijk en toegewijd, oprecht en behulpzaam, waar dan ook.

Hij was een goed mens, in de volle betekenis van het woord.

Ook zal hij in onze herinnering blijven als een diepgelovig mens.

Dat geloof was voor hem de voedingsbodem van zijn goedheid en behulpzaamheid.

Moge hij ruste in vrede in het Vaderhuis !

De familie dankt allen voor hun medeleven.

+

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 30 oktober om 10.00 uur in de parochiekerk van Rimbürg.