



Murillo

MOGEN WE ONDERVINDEN, DAT  
ZIJ IN DE HEMELSE GLORIE VOOR  
ONS TEN BESTE SPREEKT

(SECRETA V. MARIA-TEN-HEMEL-OPNEMING)

JEZUS † MARIA † JOSEPH

Bid voor de zielerust van zaliger

## **Johanna Petronella de Waal**

Echtgenote van

### **Antonius Veldhuizen**

geboren te Rhenen 13 December 1894 en overleden,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden,  
te Heerlen 14 Januari 1954.

---

De dierbare overledene was een trouwe echtgenote en bezorgde moeder. Zij was eenvoudig en oprecht en bovenal godvrezend.

De dood was voor haar niet vreeswekkend, omdat zij terug mocht zien op een welbesteed godsdienstig leven.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, vooral gij die mij zoveel jaren met grote zorg hebt verpleegd, wat ben ik U innig dankbaar voor uw offervaardige liefde mij immer betoond. Hebt steeds een grote bezorgdheid voor Uw onsterfelijke ziel en leeft in ware liefde met elkander, dan zal Gods Vaderliefde U allen steeds omringen en eens zullen wij weer allen bij elkander zijn in ons aller Vaderhuis, in overgrote vreugde voor altijd.

Vergeet thans niet te bidden voor mij en mijn gebed bij God zal zijn voor U.

Gij allen die mij dierbaar zijt, weest mijn voor sprekers bij God en Zijn barmhartigheid zal ook uw deel zijn.

Alles voor U, allerheiligst Hart van Jezus.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid voor haar.