



Jezus † Maria † Joseph

Ter zalige gedachtenis aan

Jan Willem Hubert Vrösch

Geboren te Kerkrade op 30 Aug. 1903 en stierf plotseling gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk in het Ziekenhuis te Roermond op 15 April 1954.

's Morgens ging hij gezond van huis, 's avonds keerde hij niet meer terug.

Waakt en bidt, want op een uur dat niemand vermoedt, op een onbewaakt ogenblik komt de Mensenzoon.

In de volle kracht van zijn leven, te midden van drukke bezigheden werd hij plotseling door de dood overvallen.

Hij was goed voor de evenmens en onderdanig aan zijn overheid.

De passietijd is nu voorbij: Familieleden, vrienden en bekenden bidt veel voor mij, dat ik Christus moge aanschouwen, nu niet meer omsluierd, maar in het volle Licht van Zijn eeuwige Paasglorie.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.