



**Ik ben de Verrijzenis  
en het Leven.**

JEZUS, MARIA, JOZEF.



In het H. Misoffer der Priesters en het gebed der geloovigen wordt aanbevolen de Ziel van Zaliger

**PETER JOZEF VREULS,**

Echtgenoot van

**Margaretha Hendrina Hubertina Graat,**

*geboren te Eijgelshoven 18 Januari 1885 en overleden te Rimborg, onverwacht, maar niet onvoorbereid, den 27 Juni 1931.*

„Als gij mij morgen zoekt, zal ik er niet meer zijn.” Job. 7.

Snel en onverbiddelijk is het werk des doods; doch het is Gods Wil en wie zal Hem durven vragen, waarom het aldus is geschied.

Zalig de dooden, die in den Heer sterven, want hunne goede werken volgen hen.

Een godvruchtig en werkzaam leven is een troost bij het sterven en het onderpand der eeuwige gloriekroon.

Dierbare Echtgenoote, lieve Kinderen, zoo gaarne was ik bij U gebleven, om met liefde voor U te werken en te zorgen; nu ben ik bij God en bid voor U. Eens zullen wij elkander wederzien. Weent dus niet, zooals zij die geene hoop hebben. Bid voor mij.

Kinderen, eert Uwe Moeder, bemint haar en weest gehoorzaam.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)