



DOOR UW
GODDELIJK
BLOED
O HEER

GEEF DEZE ZIEL
DE EEUWIGE RUST

Bidt voor de ziel van zaliger

HUBERT FRANS VREULS

echtgenoot van

ANNA MARIA JOSEPHA WASSEN

De dierbare overledene werd geboren te Rimborg 29 maart 1888 en overleed aldaar, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken 7 mei 1966.

Zalig zij, die in den Heer sterven. Een goede echtgenoot en zorgzame vader is van ons weggegaan. Zijn nagedachtenis blijven in ere voort bestaan. God den Heer diende hij in eenvoud en oprechtheid des harten.

Zijn loon zal derhalve groot zijn en de barmhartigheid des Heren zal hem het rijk der eeuwige zaligheid schenken. Zoals het God behaagd heeft, zo is het geschied. Zijn H. Wil zij geprezen.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, berust in Gods raadsbesluiten, leeft wel, bemint elkander in onderlinge liefde en bidt voor mij.

Tot weerziens bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid.