



**in de stilte
ervaren we je 'zijn'
blijf ons nabij . . .**



Ter herinnering aan

PIERRE VOSSEN

echtgenoot van

Bertha Maessen

Hij werd geboren op 29 augustus 1932 te Ohé en Laak.

Hij overleed na een langdurige ziekte in het ziekenhuis te Heerlen op 23 april 1985.

Na een plechtige Eucharistieviering werd zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof van zijn parochiekerk te Waubach.

Pierre was een man van grote eenvoud en goedheid.

Zonder veel woorden vervulde hij plichtsgetrouw zijn werk als gemeenteambtenaar, eerst te Ohé en Laak en vanaf 1962 in Waubach.

Ook buiten zijn werk stond hij velen met raad en daad bij.

Hij hield van de mensen, maar het meest van zijn vrouw en dochter Monique, die voor hem alles waren.

Hij hield van zijn geboortedorp, waarnaar hij nog vaak terugkeerde, omdat hij er zo rustig vertoeven kon.

Daar werd ook zijn liefde voor de muziek geboren. Jarenlang speelde hij er klarinet bij de plaatselijke harmonie.

Nadat hij in Waubach kwam wonen, was hij vaak aanwezig om te luisteren naar repetities en uitvoeringen van muziekkorpsen en zangkoren van Waubach en omgeving. Geen concours sloeg hij over.

Ofschoon niet altijd door iedereen begrepen,

mocht iedereen hem graag. Voor iedereen was hij Pierre.

In de laatste jaren was hij vaak rusteloos. Toen bleek dat een ernstige ziekte hem getroffen had.

Na twee jaar van moedige strijd is hij vredig van ons heengegaan.

Door de liefde, die wij van hem mochten ervaren, zullen we gesterkt worden, om zonder hem verder te gaan.

Moge de Heer hem nu de eeuwige rust schenken.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt: ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

(T. Hermans)

Voor Uw tekenen van meeleven bij het ziekzijn, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare, zeggen wij U hartelijk dank.

**G. Th. B. Vossen-Maessen
Monique en Louis**

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni om 19.00 u. in de St. Jozefkerk te Waubach.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978