



ECCE HOMO

Jezus + Maria + Joseph + Johannes

Bid voor de ziel van zaliger

Johannes Hubertus VOSSSEN

echtgenoot van

MARIA HUBERTINA CUSTERS

De dierbare overledene werd geboren te Slenaken Aug. 1874 en overleed, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten in 't St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen 3 Sept. 1942.

---

Een zalig rustig sterfbed is de vrucht van een plichtvervuld leven.

Van zijn kindsheid af had hij geleerd God te vreezen en zich van zonden te onthouden. Hij was een man van groot geloof, een echtgenoot vol toewijding, een vader vol liefde voor zijn kinderen.

Dit is mijn roem en 't getuigenis van mijn geweten, dat ik in oprechtheid des harten en in rechtzinnigheid voor God en de menschen gewandeld heb.

Dierbare echtgenoote, kinderen en allen die mij dierbaar waart, bloedverwanten en kleinkinderen, wilt niet weenen over mijn heengaan, maar wel voor mij bidden, Want een trouwe liefde, zich uitend door vroomgebed en H. Missen houde ons samen vereenigd, in 't vaste vertrouwen elkander in den hemel weer te zien. Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

C.J. Beckers, koster, Eyselshoven — K 1813