



*Vita mutatur  
non tollitur*



Wij vragen Uw gebed voor

## **Andreas Vondenhoff**

echtgenoot van

Maria Catharina Pelzer

Geboren te Nieuwenhagen  
22 oktober 1900, voorzien  
van het Sacrament der Zieken  
overleden te Heerlen 20 juli  
1971 en bijgezet op het kerk-  
hof te Waubach 24 juli d.a.v.

\*

Lieve echtgenote en kinderen, na zoveel keer door ademenood te zijn gekweld, heeft de goede God zich thans over mij ontfermd en mij in liefdevolle barmhartigheid tot Zich geroepen. Troost elkaar met de gedachte, dat ik nu, verlost van alle benauwdheid, bij Hem in vrede mag rusten.

Heel veel dank voor jullie geduld en je goede zorgen. Kinderen, zorgt nu goed voor moeder en leeft gelukkig met elkaar.

Lieve man en vader, vergeef ons, dat wij zo vaak machteloos stonden bij je lijden. Wij zullen de dagen van geluk en van je vaderlijke bezorgdheid voor het gezin dankbaar in herinnering houden.

Rust in vrede!

+ + +

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 5 september a.s. om 11.15 uur, in de kerk te Lauradorp.