

Ω

Ω



Ter nagedachtenis van

Riet Voncken

echtgenote van
Jacques Daniëls

geboren te Sittard 22 april 1922 en aldaar overleden 27 november 1973.

Wij hebben haar vanuit de kerk van Christus' Hemelvaart te Sittard-Vrangendael op vrijdag 30 november naar haar laatste rustplaats begeleid.

„Midden in de dood
staat het leven
of staat de dood
midden in het leven
is het erin geweyen
als een wonderlijk net
dat ieder in zijn mazen
vangt?”

- Vertrokken, toch nog onverwachts, uit haar gezin laat zij een kille leegte achter. In de kleine familiekring, daár lag haar kracht, daár voltrok zich haar zorgvol bestaan.

Intens gevoelig als zij was voor de attenties en bezorgdheid van haar echtgenoot.

Haar laatste vurige wens is daarom bestemd voor haar man en voor Guul en Frank: dat het hun goed moge gaan.

Laat niets tevergeefs zijn van wat zij aan goeds heeft volbracht.

Moge zij genieten van de eeuwige Vrede.

„Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
niemand sterft voor zichzelf alleen.

Zolang wij leven,

leven wij voor de Heer

sterven wij,

dan sterven wij voor de Heer

of wij leven of sterven,

Hem behoren wij toe.” (Rom. 14,7-8)

Mede namens mijn kinderen dank ik allen, die tijdens de ziekte en bij het overlijden en de begrafenis van mijn vrouw hebben meegeleefd en daardoor voor ons allen een grote steun waren, van ganser harte.

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden in de kerk van Christus' Hemelvaart te Sittard op zaterdag 12 januari 1974 om 19.15 uur.