



Een liefdevolle herinnering aan

## Paula Verreck - Voncken

echtgenote van wijlen

### Jan Verreck

geboren op 1 juli 1934 te Voerendaal en overleden op 27 januari 2013 in het Franciscus Hospice te Weert, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Laten wij bidden dat zij nu rust bij God mag vinden en laat haar in onze harten verder leven.

Wij danken allen die mam vriendschap en liefde hebben gegeven.

Lieve mam, oma,

Soms vroegen we ons af:  
Wat gaat er door je heen,  
voel je dat we dicht bij je zijn,  
of voel je je juist alleen?

Maar je liefde straalde,  
je bent nog zo gelukkig geweest,  
zo dankbaar, zo intens tevreden,  
ook al was je wat verweesd.  
Je leefde op, in je laatste tijd,  
met al je prachtige, kenmerkende bescheidenheid.  
Nu is je tijd gekomen en moeten we je laten gaan,  
het is ontzettend moeilijk je af te staan.

Maar we weten, je bent niet alleen,  
met pap ben je opnieuw samen één.  
Hij is het die op je wacht,  
nu je je leven zo lief tot een einde hebt gebracht.

Mam, je was een immens goede vrouw,  
vergeten doen we je nooit, we houden van jou.

In liefde,  
Paula, Huug, Jessica en Andreas