



Zie, of er eene smart is,
welke bij de mijne kan
vergeleken worden.

Jezus † Maria † Jozef † Barbara
De rechtvaardigen zullen eeuwig
leven en bij den Heer is hun loon.

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Josepha VLIEX

echtgenootte van

Johan Leonard MULDERS

geboren te Simpelveld 15 Maart
1897 en voorzien van de H. Sa-
cramenten der Stervenden, god-
vruchtig overleden in 't St. Jozef-
ziekenhuis, Heerlen, 22 Juli 1934.

Hard en meedoogenloos heeft
de wreede dood geslagen, nu hij
in deze moeilijken tijd aan een
braaf werkmansgezin een echt-
genootte en moeder ontrukkt, on-
misbaar vooral voor de jeugdige
kinderen. Onnaspeurlijk zijn Gods
wegen; maar met Christelijk geloof
bidden wij: Heer, Uw Wil ge-
schiede op aarde zooals in den
Hemel.

In trouwe plichtsvervulling heeft
zij haar dagen doorgebracht, als
christelijke moeder vertrouwend
op Gods Voorzienigheid. Met groot
vertrouwen op Zijne barmhartig-
heid heeft zij biddend haar Heer
en Meester afgewacht, geduldig
haar lijden voor Hem dragend.

Dierbare echtgenoot en kin-
deren, hoe zwaar het scheiden u
ook valt, berust gelaten in Gods
H. Wil. Hij, de vader der weezen,
zal u beschermen. Bidt voor mij,
opdat wij eens weer vereenigd
mogen worden in 't Hemelsch
Vaderland.

Mijn Jezus, barmhartigheid.