

Ter dankbare herinnering aan

Lieske Vis

weduwe van

Piet Roelings

Ida Luise Roelings - Vis werd geboren in Gelsenkirchen op 29 december 1910 en ze overleed, toch nog onverwacht, op 23 mei 2001. Op 26 mei werd zij, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimbürg, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

De plechtige zeswewendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimbürg op 8 juli a.s. om 10.00 uur.

Op jonge leeftijd kwam zij met haar gezin in Rimbürg wonen, waar zij tot vorig jaar met veel plezier geleefd heeft. Zij deed graag mee aan allerlei dorpse activiteiten en was lid van vele verenigingen. Het allerliefste werd ze omringd door haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben en dat haar verder lijden bespaard is gebleven, nemen wij afscheid van haar, die ons zo dierbaar was. Diep in ons hart weten wij dat 't voor haar zo goed is. Wij danken de directie en het personeel van het zorgcentrum Heereveld te Waubach voor de goede zorg.

Voor uw gebed en medeleven bij haar overlijden, danken wij u van harte.

Haar kinderen, kleinen
en achterkleinkinderen.