



*EEN DANKBAAR HART  
IS  
ONVERGETELIJK.*

Ter herinnering aan

*Alexander Vinck*

echtgenoot van

*Anna Grouls*

Hij werd geboren te Vaals op 26 maart 1905  
Hij overleed in zijn eigen omgeving te Kerkrade op 12 oktober 1991, voorzien van de H. Sacramenten.

Alexander Vinck, een rijk en gezegend leven is afgesloten.

In droefheid nemen wij nu afscheid van hem, die zoveel voor ons betekende.

Pap was een opgewekte man, hij bekeek het leven vooral van de zonnige kant; zo was zijn aard.

De meeste mensen kenden hem als de oud-cafehopper bij wie menigeen zijn verhaal kwijt kon. Pap was eenvoudig maar ook eerlijk en dat kon soms hard overkomen. Hij was een oprechte man met een hart van goud, je kon op hem bouwen.

De schutterij Wilhelmina vervulde een centrale rol in zijn leven.

Meer dan 56 jaar was hij lid van deze vereniging. Wij kunnen dan ook rustig zeggen: het woord trouw stond hem op het lijf geschreven.

Mam, je zult in hem een trouwe echtgenoot missen. Voor ons was hij een fijne vader en opa.

Gebed.

Barmhartige God, zie goedgunstig neer op mijn echtgenoot, onze vader en opa. Neem hem op in uw vrede. Geef aan ons, die achterblijven de kracht dit verlies te dragen. Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van medeleven ondervonden bij het overlijden en de crematie.

Zij nodigt uit tot deelname aan de plechtige zeswekendienst in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide op zaterdag 30 november 1991 om 18.00