



H. MARIA Moeder
van smarten,
bid voor de
afgestorvenen
die ons dierbaar
zijn ☹

Jezus! † Maria! † Jozef! † Pancratius!

Heer, Uw wil geschiede op aarde, als in den hemel.

In het H. Misoffer der Priesters en de vrome gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

MADAME

Maria Ida Martine VILLERS,

geliefde echtgenoot van den Heer

Hubert Nicolas Joseph VYGEN.

De dierbare overledene werd geboren te STINS [België], huwde in 1895 en overleed te HEERLEN, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, den 16 November 1904, om 8 uur 's avonds, in den ouderdom van 31 jaar en 11 maanden, nalatende 7 kinderen, te jong om dit smartelijk verlies ten volle te beseffen, waarvan echter het pasgeborene den volgenden dag overleed.

Zij onderscheidde zich door alle deugden, die het sieraad eener huisvrouw uitmaken; zij was zachtmoedig van harte en bezielde van innige godsvrucht. Zij opende hare hand voor den behoeftige en stak ze uit tot den arme. Met vlijt bestierde zij haar huisgezin en zorgde voor eene godsdienstige opvoeding harer kinderen. Gewettigd zijn derhalve de tranen haars mans, die in haar eene teedere gade en voor zijne kinderen eene liefhebbende moeder verliest.

Heilige Vader! bewaar hen, die Gij mij gegeven hebt; toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in Uwen naam. (Joan.)

Lieve echtgenoot, wees niet troosteloos; eenmaal zullen wij ons wederzien en niemand zal onze vreugde storen.

En gij, mijne lieve kinderen, die ik zoo jong heb moeten verlaten. eert uwen vader al de dagen zijns levens; houdt steeds God voor oogen en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen aflaat.)

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht!
(300 dagen aflaat.)