



O Goede en
aller zoetste Jesus
zie ik buig mijne
kniëen in uwe legen-
woordigheid ik bid en ik
smeek u met de grootste
vurigheid van mijnen geest,
dat gij it gewaardiget in mijn hart
te drukken, levende gevoelens van
geloof, hoop en liefde, een waar berouff
over mijne zonden en eenen zeer vasten wil van
mij te beteren terwijl ik met groote aandoening
en droefheid bij mij zelven overweeg en in den
geest aanschouw uwe vijf wonden hebbende voor oog-
gen het geene de profeet David eertijds van u goede
Jesus uitsprak: Zij hebben mijne handen en voeten
doorboord en alle mijne beenderen geteld.

Jesus! † Maria! † Joseph! † Pancratius!

Mijn rechtvaardige leeft uit 't geloof. (Hebr. 10, 58.)

*In de gebeden der geloovigen wordt
aanbevolen de ziel van zaliger*

DEN HEER

JAN PIETER VIJGEN,

Echtgenoot van Mejuffrouw

Maria Sophia Hubertina Quaedvlieg,

welke, geboren te HEERLEN (*Husken*) den 28 Juni 1822, aldaar te *Musschemigerbeek* onverwachts, maar niet onvoorbereid, zacht en kalm in den Heer overleed den 15 Januari 1898.

Zijn aandenken is onvergankelijk, omdat hij bij God en de menschen bekend is. (Sap. v, 1.)

Geen geringe troost is het, van den diepbetrouwde te kunnen zeggen, dat levendig geloof, stichtende godsvrucht, liefde tot 't gebed en de H. Sacramenten, ijverige plichtsbetrachting en liefderijke zorg voor zijne familie, kostbare en edele paarlen zijner ziel waren.

O dood! gij zijt de eindpaal, de kroon van den arbeid en het begin der rust. (St. August.)

Kinderen! ziet, ik sterf. Eert uwe moeder al de dagen haars levens; bemint elkander met een oprechte broederlijke liefde en bidt voor mij.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. (Ps. 30, 1.)

De eeuwigheid is ons vaderland, daar komen allen, die waren, die zijn en zijn zullen; wie nog tijd heeft, werke wat hij kan voor de eeuwigheid, want de tijd is kort. (1 Cor. 3.)

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dagen afluat.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne
toevlucht! 300 dagen afluat.