



Vereenigd met  
de Engeltjes om Jezus te loven.

Het heeft de Goede God behaagd,  
tot Zich te nemen onze lieveling

Jan

\* geboren 30 aug. 1960

† overleden 19 mei 1961

en werd begraven 22 mei te Rimborg

---

God gaf het ons  
God nam het ons  
Gods naam zij geprezen.

Het was goed bij ons  
Het ging weg van ons  
Het was beter in de Hemel.

Daar blijft het ons  
Daar wacht het ons  
Daar zien we het eenmaal weder.  
Pappy en Mammy.

Misschien was ik bij leven  
Geen heilig engeltje gebleven.  
God nam Uw kind  
Omdat het door hem werd bemind.