



Zie, o goede en zoete Jezus, voor uw aanschijn werp ik mij op de knieën en bid en smeeik ik u uit het diepste mijner ziel, mijn hart te doordringen met het levendigste gevoel van Geloof, der Hoop en der Liefde, en met een waar berouw over mijne zonden en mij te verleenen den onwrikbaar vasten wil mij te beteren, terwijl ik met diep gevoel en leedwezen uwe vijf wonden beschouw en in mijn binnenste overweeg, waarvan o goede Jezus, de profeet David voorspeld heeft, zij hebben mijne handen en mijne voeten doorboord, zij hebben al mijne beenderen geteld.

(Ps. XXI.)

Vollen afgang voor de afgestorvenen, wanneer men na waardig geblecht en de H. Communie ontvangen te hebben, dit gebed bidt voor een beeld van den Gekruisten volgens de intentie van den H. Vader.

Ps. IX. (Decreet van 21 Juli 1818.)

16105

Jesus! † Maria! † Joseph!

Looft, Jongelingen, den Heer, looft den Naam  
des Heeren. (Ps. 112, 1.)



*Bid voor de ziel van zaliger*

**Willem Lodewijk Edmond Verreck,**

geboren te St. George-Winghe (België)  
den 29 Maart 1900 en, na eene kort-  
stondige ziekte, overleden te Rimburch  
den 27 Augustus 1916.

De overledene was eenvoudig en op-  
recht, vreesde God en vluchtte het kwaad.  
(Job 1, 2. Mach. 2, 20.)

De dagen des menschen zijn kort;  
hij ontluikt en verwelkt als een bloem  
en verdwijnt als een schaduw. (Job 14.)

De Heer haastte zich hem weg te  
voeren, opdat de boosheid zijn verstand  
niet zou bederven, of het bedrog zijn  
ziel verleiden. (Wijsheid 4, 7.)

**Hij ruste in vrede.**

Mijn Jesus, barmhartigheid! (300 dagen aflaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dagen aflaat.)