



Ter herinnering
aan

MAY VERRECK

Geboren te Rimburch, 12 april 1932.
Overleden te Heerlen, 19 maart 1982.

Gehuwd met
Leny Merx

Vader van
Maria, Juup en Henk

De Uwe ben ik, Heer.
Verlos mij, kom mij helpen.
Ik kies de weg van de waarheid,
laat mij niet voor schut staan.
Uw wet heb ik niet vergeten.
Mijn plicht heb ik steeds zonder ophef
gedaan;
ik heb liefgehad, van het leven genoten.
Toen U mij riep, ben ik gekomen.
Laat mij toe in Uw vrede.

Bewaar hen die ik moet achterlaten
in liefde en trouw voor elkaar.
Schenk hun licht en levensmoed.

+

Uw medeleven en gebed hebben ons zeer
gesterkt
Hartelijk dank.

Familie Verreck-Merx

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 9 mei a.s. om 10.15 uur in de kerk van
de Heilige Drievuldigheid te Rimburch.